



TER NAGEDACHTENIS VAN  
DE HEER

**Maurice CLEMENT**

echtgenoot van Mevrouw

**Adrienne WIEME**

geboren te Ronse op 6 januari 1912  
en er overleden op 18 oktober 1988,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten

Gestorven zijn  
is leven  
bij de genade van God,

is er doorgehaald worden  
zoals Jezus  
en leven van tijd in eeuwigheid,

is aanwezig blijven  
zoals God aanwezig is  
mysterievol,  
niet aan tijd of plaats gebonden  
maar werkelijk vereend  
in geest  
en onvergankelijk geluk.

Gelovig sterven  
is afscheid nemen van de tijd  
niet van het leven,

is zichzelf blijven  
zoals men geworden is,

is het ene mysterie verlaten  
om het andere in te gaan.

is op het woord van Jezus  
de hoop verwisselen voor de zekerheid  
dat God liefde is.

Mevrouw Maurice CLEMENT, *zijn echtgenote* ;  
Heer en Mevrouw Armand CLEMENT-DELANGHE,  
kinderen en kleinkind,  
*zijn broer, schoonzuster, neef, nicht en kleinneef* ;  
Mejuffer Paula RUYFFELAERE, *zijn schoonzuster* ;  
De families CLEMENT, LANDRIES,  
WIEME en DECLERCQ,

danken voor de blijken van  
oprecht medevoelen en gebed.