

God, wees mij barmhartig en zegen mij,  
toon mij het licht van uw aanschijn.



In ons gebed gedenken we de ziel van  
de heer

## **ETIENNE COBBAERT**

echtgenoot van mevrouw

### **GHISLAINE VAN DE WATTIJNE**

geboren te Deftinge op 14 januari 1925 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek Hogerlucht van  
de Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 28  
november 1977, gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken.

In het streven naar geluk wil een mens een  
toekomst opbouwen die een stevige waarborg  
biedt voor een onbekommerde en zorgeloze oude  
dag. Loutere menselijke berekeningen vallen  
echter soms anders uit. De mens wikt maar God  
beschikt. Niet de mens, maar de Heer is meester  
over ons leven. Als het uur aangekomen is  
waarop God ons tot zich roept moeten we van  
dit alles afscheid nemen voor altijd.

Voor Etienne is dit afscheidsuur veel te vroeg  
gekomen. Hij was er nog zo nodig voor zijn  
dierbare echtgenote en zijn geliefd gezin. Dank

zij zijn dynamische ijver en werklust zou hij  
het ver brengen in doch, hoe moeilijk het ook  
is, wij berusten in Gods wijsbeschikking.

In zijn laatste levensmaanden heeft hij ruim-  
schoots deel gehad in het zware lijden ten  
gevolge van een meedogenloze kwaal waartegen  
zelf zijn sterk gestel niet gestand was. Ge-  
lukkig vond hij dan in het geloof de kracht om  
met volle overgave en vrede met de Heer zijn  
pelgrimstocht te eindigen en over te gaan naar  
de plaats die de Heer hem heeft bereid.

Samen met zijn geliefde echtgenote, kinderen,  
kleindochter en familieleden, die diepbedroefd  
zijn om zijn heengaan, bidden we "Heer we  
vertrouwen Etienne toe aan uw barmhartige  
liefde. Wees voor hem een genadige Rechter,  
vergeef hem zijn menselijke zwakheden en laat  
hem nu delen in uw eeuwige vreugde. Geef ons  
die achterblijven de kracht om u in geloof trouw  
te dienen zodat we eens door U bij hem in uw  
Vaderhuis worden opgenomen.

---

De families COBBAERT, VAN DE WATTIJNE,  
D'OLIVIER, CABO,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. Miserez, Deftinge