



God riep tot de vreugde van het Vaderhuis  
zijn oprechte dienaar

ZEEREERWAARDE HEER

**Laurent COESSENS**

PASTOOR TE VIANE

geboren te Welden op 10 april 1921 en schielijk overleden te Viane op 27 september 1986, in extremis gezalfd met de H. Olie.

---

Priester gewijd te Gent op 31 mei 1947, leraar aan het O. - L. - Vrouwekollege te Oudenaarde 31 augustus 1947, onderpastoor te St.-Lievens-Houtem 30 juni 1956, onderpastoor te Haaltert 29 april 1965 en sinds 4 augustus 1971 pastoor te Viane.

Pastoor Coessens was eenvoudig en joviaal, een trouwe vriend, een waardevolle confrater en een toegewijde priester. Hij hield niet van geleerde discussies, maar in en door de praktijk van zijn leven heeft hij steeds gepoogd echt priester te zijn, vol'edig in de dienst van de mensen.

In de verschillende functies, die hem werden toevertrouwd heeft hij zich ten volle ingezet, maar vooral als pastoor te Viane kon hij zich totaal uitleven. Hij kon niet stil zitten, was steeds gehaast om aan het werk te gaan. Van de kerk - nog zo pas geschiederd - maakte hij een juweeltje : het gebouw voor de eredienst kon niet schoon genoeg zijn. De parochiale lokalen heeft hij voortdurend verbeterd met de hulp van vrijwilligers, maar zelf was hij als eerste en laatste aan de slag. Die rusteloze activiteit heeft wellicht zijn dood verhaast.

Maar de zorg en de aandacht voor het materiële vormden geen hinderpaal voor het echte priesterwerk. Zijn ernst en vroomheid bij de eucharistievieringen waren een voorbeeld voor zijn mensen, die hij echt liefhad. Hij kende ze, klein en groot, hij deelde hun zorgen en vreugden, en vooral de zieken konden steeds op hem rekenen. Hij was een priester naar het hart van zijn mensen en daarom was hij zo geliefd en zijn de verslagenheid en het verdriet nu ook zo diep. In alle eenvoud heeft hij Gods goedheid en menslievendheid voor ons al'en tastbaar gemaakt. En bij dit alles kon hij rekenen op de toewijding en de zorgende inzet van zijn zuster Maria.

Omdat hij voelde dat zijn gezondheid het hem

onmogelijk maakte steeds de volle maat te geven, had hij aan Monseigneur gevraagd om ontlast te worden van zijn taak als pastoor, maar de Heer heeft er anders over beschikt en zijn trouwe dienaar nu reeds tot Zich geroepen en hem de rust gegeven die hij zich op deze wereld niet gegund had.

Al te vroeg, zo denken wij, en onverwacht is hij van ons heengegaan. Maar allen weten wij dat hij echt en goed priesterwerk heeft verricht, onvoltooid misschien in de ogen van de mensen maar voltooid in de ogen van de Heer. Zijn werk voortzetten met diezelfde gelovige bezieling is de schoonste dank die zijn parochianen hem kunnen betuigen.

" Heer God, wij danken U voor dit schone leven dat voor velen een voorbeeld, een licht en een zegen is geweest.

Gij alleen kent de ernst van zijn geloof, de grote maat van zijn toewijding, de diepte van zijn godsvrucht en gebed.

Omwille van uw grote goedheid en omwille van Jezus, wiens trouwe dienaar en priester hij is geweest, neem hem op in uw Rijk, breng hem tot de ontmoeting met de vele mensen aan wie hij het geloof en de liefde tot U heeft bijgebracht, in de eeuwige vreugde van uw Vaderhuis."

---

De families

COESENS en VAN DE KERKHOVE,

BEDANKEN van harte voor de bliken van kristelijke deelneming.