



Aandenken aan

MEVROUW

Marleen COLPAERT

echtgenote van  
de Heer Carlos VERTRIEST

*Geboren te Oudenaarde op 2 augustus 1961  
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent  
op 16 mei 1991, begeleid door het gebed  
van onze Moeder de H. Kerk.*

Namis op donderdag 30 mei 1991 om 19.00u.

De families COLPAERT - DE JAEGHER en  
VERTRIEST - DE WAELE danken U voor de blij-  
ken van medeleven.

---

Druk. G&H Service Center - Oudenaarde  
Rouwdienst J. Meersman

Liefste Leentje,

Het is té erg,  
ons verdriet is niet te dragen,  
het overspoelt ons.

Jij, van wie we zielsveel houden,  
jij bent er niet meer.

Veel te plots ben je van ons heengegaan.  
Zóveel hadden we je nog willen zeggen,  
maar er werd ons geen tijd meer gegund.  
Leentje,

je hield zo van het leven,  
je wilde ervan genieten  
ondanks je ziekzijn.

Je klaagde niet  
en je was steeds bekommerd om ons.  
De natuur boeide je enorm,  
de sneeuw en de bergen,  
daarover kon je met enthousiasme vertellen.  
Muziek was je grote passie,  
je had ook zoveel talent.

Als je zong met je gitaar,  
dan ontroerde ons dat.  
Je was een kind van de zon,  
je gaf ons zoveel liefde.

De kindjes waren dol op je  
en treuren met ons mee om  
hun lieve 'tante Leen',  
die hen zó graag zag.  
Maar je komt niet meer bij ons terug.

We zullen verder moeten leven,  
met de schrijnende pijn  
jou te moeten missen.

Leentje,  
Je leeft verder bij ons  
in onze gedachten en in ons hart.  
We geloven dat je nu ook gelukkig bent bij God.  
Wij houden van je, voor altijd...

