



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

**LEONA COOLENS**

echtgenote van de Heer

**ANTOINE DE MULDER**

geboren te Zottegem op 8 juli 1927 en er godvruchtig overleden op 1 november 1984, gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.



De Heer Antoine De Mulder,

De Heer en Mevrouw Philippe en Marie-Paule Maertens-De Mulder en kinderen,

Mevrouw Jeanne Defourny en kinderen,

De families Coolens, De Mulder,  
Van Wayenberghe, Gabriëls,

danken U van harte voor uw deelneming en gebed.

Een goed en edel mens is, helaas, veel te vroeg van ons heengegaan. Zij was liefdevol, oprecht, vol wilskracht en dienstvaardigheid, steeds bereid om iedereen te helpen.

Een sterke vrouw, die ons veel heeft gegeven, zonder ooit iets terug te vragen.

Vóór alles was zij een toonbeeld van een echtgenote, een moeder voor haar kinderen, een grootmoeder voor haar kleinkinderen.

Lieve man, heb dank voor de 32 gelukkige jaren vol bereidheid en liefde en... wij hadden nog zulke mooie vooruitzichten. Het heeft niet mogen zijn. God heeft het anders geschikt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik hield ontzettend veel van U. Het zal hard voor U zijn, maar blijf het geloof bewaren. Het was voor mij een vreugde met U te zijn. Wees vooral een sterke steun voor papa.

Lieve mama, je hebt ons zoveel gegeven: zin voor schoonheid, een nooit aflatende bezorgdheid bij vreugde en verdriet, een altijd nabije toevlucht. Wij weten niet hoe het verder moet zonder jou, maar wel dat uw voorbeeld en de herinnering aan al het schone en het goede dat je deed, voor ons een heel grote steun zal zijn.

Wij danken U God, omdat Gij ons zo iemand als moeder hebt gegeven, een moeder om nooit te vergeten.



GROOT WAS JE INZET VOOR ALLES,  
MOGE DEZE VERDER LEVEN IN ONS.