

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Marie Sylvie COOLENS

echtgenote van Mijnheer Octaaf VAN DAMME,
geboren te St Maria-Oudenhove, de 14 April 1879
en er godvruchtig overleden de 3 Februari 1948,
gesterkt door
de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een achtbare vrouw. Zij hield des Heren wegen en week niet af van haar God, de voorschriften des Heren stonden haar steeds voor ogen. Zij diende Hem in de rechtzinnigheid des Harten zonder ijdele praal, maar ook zonder menselijk opzicht.

De vermaken dezer wereld lieten haar onverschillig, zij zocht en vond haar vreugde in de huiselijke kring.

Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

God heeft haar de beproeving niet gespaard, doch met godsdienstzin begaafd en met een hart vol bekommernis en genegenheid voor haar talrijk kroost, volbracht zij haar levenstaak en was blij tot O.L.Heer terug te keren.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en kleinkinderen, grote vreugde had ik en vertroosting over uw liefde. Geeft uw hart niet over aan de droefheid. Ik ben voor een korte tijd van U gescheiden opdat gij mij voor eeuwig zoudt weder hebben.

God heeft mijn wensen vervuld en zelfs meer gedaan dan ik verlangd had. Blijft mij steeds in uwe gebeden indachtig.

Bid de 4 akten.

De familiën COOLENS-VAN DAMME danken U voor de blijken van genegenheid hun betoond bij het afsterven hunner teergeliefde echtgenote, moeder, grootmoeder, zuster en tante
MEVROUW

Marie Sylvie COOLENS

Uitgever J. Feckhout Ste Maria Oudenhove