

Wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven,
zal leven. (Evang.)



WEES IN UW GEBEDEN INDACHTIG DE ZIEL
VAN MIJNHEER

PETRUS COOLENS

echtgenoot van Mevrouw
HELENE VAN WAYENBERGHE

geboren te Erwetegem, de 26 September 1887 en
godvruchtig overleden te Strijpen, de 1 Juli 1953,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Een trouwe echtgenoot, een eerlijk man en
een blijmoedige vriend voor al wie met hem in
betrekking kwam, werd plots aan de liefde van
de zijnen ontrukkt..

Met fierheid mocht hij terugblikken op een
rijk gevuld leven, vol toewijding en opoffering
voor zijn gezin. En in zijn arbeid en trouwe
plichtsvervulling diende hij God, want doorheen
zijn werken en zorgen wist zijn diepgelovig hart
de gouden draad te vlechten van het gebed.
Omringd door de liefde en de zorgen van allen
die hem zo duurzaam waren heeft hij kalm en
gans onderworpen aan Gods heilige Wil, de
beproeving van het ziek zijn aanvaard en ge-
dragen. Moge hij nu daarom barmhartigheid
vinden bij God.

Duurbare echtgenote, de herinnering aan
onze vreugden en zorgen nam ik mee naar de
eeuwigheid als de laatste relikwie van ons leven.
Heb dank voor al het goede dat gij in mijn leven
hebt gebracht. God vraagt een groot offer van
u. Moge Hij steeds uw steun en troost wezen.

Beste kinderen en kleinkinderen, vergeet
vader niet in uw gebeden. Bemint en steunt
elkander en vooral eert moeder al de dagen van
uw leven. Dat zal mijn grootste troost wezen.
Tot weerziens in de Hemel.

Familieleden en vrienden bidt gij ook voor
mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De familiën COOLENS, VAN WAYENBERGHE, CARLIN en PORREZ,
bedanken U van harte voor de blijken van
deelname in hun rouw.

Drukkerij « De Beiaard », Zottegem