

H. Jozef, Patroon van den goeden dood, bid voor ons.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**EMIEL COPPENS**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA ELEBAUT**

geboren te Mullem, den 31 Maart 1880 en  
godvruchtig overleden te Eine, den 3 Januari 1949.  
Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.  
*Hij was lid van het genootschap van de H. Barbara.*

Niemand weet, al voelt hij zich nog zo goed, hoe rap hij sterven gaat. Belangrijker voor hem is, hoe hij zal hebben geleefd.

Telkens wij aan den dood denken laat ons zeggen: Heer roept ons tot U op de manier die Gij verkozen hebt, indien Gij ons maar zalig maakt.

Hij was een deugdzaam man, vriendelijk en gedienstig voor iedereen. Hij heeft het leven met sterke strijd en arbeid gedragen. Zijn kostbaarste erfenis is zijn schoon gezin 't welk hij altijd in geloof en deugd heeft geleid.

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, mijn heengaan is onverwacht en het bedroeft U. Ik had nog zo gaarne vele jaren met U allen geleefd, nu ik wat kon rusten na den arbeid die ik voor U allen heb gedragen. De Heer van het leven heeft het anders geschikt en zijn schikking is de beste. Laat ons in gedachten en in liefde verenigd blijven en voor mekaar bidden. Dan zeggen we "tot weerziens",..

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

.....  
Eine, drukk. O. Hoste.

Mevrouw Weduwe Emiel COPPENS-ELEBAUT,  
Mijnheer en Mevrouw Camiel TORCK-COPPENS en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Jérôme HEYSE-COPPENS, kinderen en  
kleinkind,  
Mijnheer en Mevrouw Honoré COPPENS-VERGUCHT en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Gaston BIASINO-COPPENS en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Abel VOET-COPPENS en kind,  
De familie COPPENS,  
De familie ELEBAUT,

*Bedanken voor uwe deelneming in hun rouw.*