

"Ik ben de verrijzenis en het leven". Joh. 11.25



**Tot vroom aandenken**

aan Mevrouw

**BLANCHE CORDIER**

echtgenote van

**Mijnheer Albert DEKEYSER**

geboren te Elzele, op 8 juli 1928 en godvruchtig  
overleden te Brussel, op 7 januari 1967.  
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

In de volheid van dit leven hier op aarde is er zo weinig dat jonge mensen echt aan hun sterven doet denken. Wij beseffen bijna niet dat ieder mensenleven, vroeg of laat, een gaan naar God is. Daarom stamelen wij bij deze harde slag van een onverwachte dood: waarom?... Dat begrijpen wij niet. Want ook voor uw gelovigen Heer, kan de beproeving zeer zwaar doorwegen. Alleen uw genade en sterkte, Heer, kan ons hierbij de grote steun zijn die wij nu zo nodig hebben.

Met veel moed en een groot optimisme heeft de overledene gedurende de laatste weken de eenzaamheid en de pijnen van haar zware ziekte gedragen. Moedig is ze ook geweest in haar zorgen voor echtgenoot en kind. Daarom is het een troostvol teken dat haar laatste woorden het blijde verlangen uitdrukten om "morgen" man en kind te kunnen zien. Daarna is ze rustig naar de Heer gegaan en is Zijn eeuwige liefde haar beloning geworden.

Mijn dierbare echtgenoot, echte liefde sterft niet, eenmaal vinden we elkander weer bij God. Zorg nu met al uw kracht voor ons kind.

messiaen, ronse

Duurbare ouders, ik dank U voor de grote liefde waarmee Gij ons gezin steeds hebt omringd, wil er ook nu en in de toekomst uw goede zorgen aan geven.

Mijn lieve Annette, mama is naar de hemel. Zult gij nu bidden voor mij en voor Papa en goed zijn voor hem?

Beminde broer, familieleden en vrienden, 'n gebedje a.u.b. voor mij en de mijnen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer Albert DEKEYSER,

Juffrouw Annette DEKEYSER,

Heer en Mevrouw Paul CORDIER-CORNIL, en  
zoon,

Mevrouw Maurice DEKEYSER-BATTIEUW, kin-  
deren en kleinkinderen,

De familiën CORDIER, CORNIL, DEKEYSER en  
BATTIEUW.

*danken U voor uw gebeden en  
deelneming in hun rouw.*