



Bid voor de ziel van  
MEVROUW

## Clara CORNELIS

weduwe van de Heer  
Achiël VANCOPPENOLLE

geboren te Ronse op 16 november 1897 en er  
godvruchtig overleden op 18 juni 1989,  
gesterkt door het Ziekensacrament.

---

Ons moeder mocht een gezegende ouderdom bereiken en als laatste uit een gezin van 10 kinderen overblijven. Ze overleefde ze allen, echter niet zonder pijn in het hart. Haar laatste levensjaren was zij opgenomen in het rusthuis ; haar geest takelde af, haar levensmoed werd haar ontnomen. Gelukkig als de kinderen zorg dragen voor moeder en haar het beste willen geven.

Zijzelf heeft lang gewerkt met haar man in de textiel. Oorlogs jaren 14-18 en 40-45 tekenden haar bestaan. Tevreden met weinig, maar moedig in arbeid : het zijn de sieraden van onze moeders uit vorige tijden.

Nu zij ons heeft verlaten bidden wij :  
" Heer God,  
Clara is met veel goede wil  
door het leven gegaan,  
uw rechtvaardigheid en liefde  
zal haar overladen met uw vreugde en vrede.  
Het is ons vertrouwen."

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kind, dank voor uw vriendschap en uw attenties.  
Blijven we nu in gebed verenigd.

Beste familie, gedenk mij in uw gebeden.  
Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede  
ruste. Amen.

---

Heer en Mevrouw Roger Dussart-Vancoppenolle,  
Heer en Mevrouw Jean-Noël Vancoppenolle-  
Dussart,  
Jongeheer Tom Vancoppenolle,

De families Cornelis - Vancoppenolle en  
Vancoppenolle - Moerman,

*bedanken voor de blijken van  
medevoelen en gebed.*