



In liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

**Zuster DANIEL (STEFANIE)
CORTEBEEK**

geboren te Stekene op 5 juli 1886
geprofest als zuster van
Maria te Brakel op 14 april 1915
geroepen tot de eeuwige vreugde op
20 mei 1975

Wat kan het leven van zuster Daniël nu anders zijn dan een openbloeien in de eeuwige vreugde van de Heer? Zij was een levensblijve zuster. Enkele dagen terug, op het feest van haar 60 jaar professie, hebben haar medezusters dit eens mogen uitzingen. Zo sterk was haar diepste wezen « vreugde » dat zelfs in de vele dagen van pijn deze nooit is kunnen wijken. Hartelijkheid, levensmoed, fijne attenties en dienstbaarheid waren de uitstraling van die diepste kern. Wie zo kan leven moet wel sterk van Jezus vervuld zijn.

Dank U, zuster Daniël, om uw schoon getuigenis. Het samen-leven met U was genade voor de gemeenschap. Uw leven was genade voor velen, vooral voor de kinderen die U altijd zo liefhad. « Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij

gedaan » ! Was de feestelijke zon op uw sterfdag soms een doórbreken van uw hartelijk onthaal in Gods hemel ?

Uw heengaan doet ons pijn maar onze dankbaarheid om uw leven is nog groter. Wij weten dat uw gebed krachtig is bij de Heer

voor uw medezusters,
voor uw dierbare familie,
voor uw vele vrienden en oudleerlingen.

Om uw gebed en meelevens danken :

de Algemene Directeur, de Algemene verantwoordelijke en de zusters van Maria,
de familie CortebEEK-Van Nieland.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel