

Ik ben bij U, Maria zoet,  
getrouwig blijven staan,  
totdat de jubelkroone mij  
werd om het hoofd gedaan.

(Gezelle)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer

# MARIA CORTHALS

geboren te Michelbeke de 4 augustus 1873 en  
er godvruchtig overleden de 18 februari 1960,  
voorzien van de H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart en van  
de Congregatie van O. L. Vrouw.

Zij bleef tot aan de dood een van die eenvoudige en stille mensen die de wereldse rumoeren en genoegens vaarwel zeggen om zich totaal aan hun godsdienst te geven.

Zij munte vooral uit door een engelachtige reinheid en door voortdurend gebed. Geen wonder dat een zuivere glimlach haar gelaat tooide toen zij Jezus voor de laatste maal mocht ontvangen in de H. Hostie. Geen wonder dat haar stervende handen nog de veelgebeden rozenkrans zochten en haar stervende mond altijd maar door prevelde «wees gegroet Maria, bid voor ons».

Iedere dag, zolang haar krachten het toelieten ging zij te communie en vond daarin de bovennatuurlijke kracht om de eenzame tocht naar de eeuwigheid te kunnen voortzetten. Zij droeg waardig en vroom de naam van ons aller Moeder Maria. Zij was kind van Maria en zij mocht delen in de vreugden maar ook in de smarten van haar hemelse Moeder.

Bemide broeder, ik zal niet meer bij u zijn aan de voorvaderlijke heard, maar in de hemel

zal ik voor u bidden en u daar verwachten bij vader en moeder!

Bemide schoonzusters en familie, tot weerziens.

Beste dank aan u die mij zo goed verzorgd hebt in mijn ziekte.

Jezus, voor U leef ik,

Jezus, voor U sterf ik,

Jezus, de uwe ben ik in leven en dood.

(300 d. afl.)



De families CORTHALS en

VAN DER LINDEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelname  
en danken U.**

---

Uitg. M. Van Cauwenberge-Van der Bracht