

Het eeuwig licht breekt pas door  
wanneer de weg van het kruis is afgelegd.



Dit weze een uitnodiging tot gebed voor

## **GEORGES COSYNS**

echtgenoot van

## **JULIETTE VAN DE CASTEELE**

geboren te Velzeke-Ruddershove op 28 augustus 1914  
en er godvruchtig overleden op 14 december 1990.

---

Juliette Van De Castele,

Fernand en Bernice Cosyns-Van Sterthem,  
Peter, Els en Koen,

Fernand en Andrea Solemé-Cosyns, Bert en Inge,

Jean-Marc en Marleen Cosyns-Cuvelier, Bart en Kris,

De families Cosyns, Saelens, Van De Castele  
en Van Crombrugge

danken U oprecht voor uw  
gebed en medeleven.

*Mensen - hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld,  
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen.  
Maar duren zal de liefde van God.*

*(Psalm 103)*

Nu liggen zijn handen vreedzaam gevouwen in welverdiende rust. Hij is als de boer die, met de glimlach van geluk, de poort van zijn schuur sluit, in de stellige zekerheid dat de oogst is binnengehaald.

Zijn heengaan is voor ons het wegsmelten van een stuk verworven, bijna vanzelfsprekend geluk.

We zullen hem echt missen.....

Toch mogen we niet treuren, want "wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven". Lijk in het zaad, hoe klein ook, de kiem van nieuw leven schuilt, zo ligt ook in de mens de kiem van liefde en goedheid, van toewijding en trouw, van dienstbaarheid en geduld, van hoop en vertrouwen.

Zoals de landman moet samenwerken met de natuur, moet de mens samenwerken met God om van zijn leven iets te maken. Zo is bij Georges de kiem weelderig gegroeid tot een mooie rijpe vrucht in zijn leven van onverdroten werkzaamheid en liefdevolle zorg voor het welzijn van zijn gezin, van hartelijke genegenheid voor de groeiende familiekring, niet het minst van de kleinkinderen, die zelf veel van hem hielden, van ongeveinsde vriendschap voor allen die hij ontmoette.

Heb dank, o Heer, om dit schone leven, waardoor Gij hier Uw liefde hebt uitgestraald. Laat nu zijn eeuwige glimlach als een zegen op ons rusten, en zijn gebed voor ons een steun zijn op de weg die voor ons ligt.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

---

Drukkerij Melckebeke Zottegem