



Dit prentje moge U een vrome herinnering zijn
aan de Heer

Hubert COSYNS

Lid van de Bond van het H. Hart,
Secretaris van de Bond der Kroostrijke gezinnen,
Vereerd met de Nijverheidsmedaille,

echtgenoot van Denise DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op 22 januari 1910 en
schielijk overleden te Evere op 7 juni 1962.

Zonder uiterlijk vertoon is deze edelmoedige man door het leven gegaan. Een diep geloof en vertrouwen in de Voorzienigheid paarde hij aan zijn grote eenvoud en echt-meevoelende edelmoedigheid, stipt en nauwgezet, als een sterke steun voor zijn vrouw en kinderen, diep meevoelend met de beproefden heeft hij onder ons geleefd. Omdat hij zeer zware ogenblikken heeft gekend, kon hij anderen zo goed begrijpen.

Mijn goede echtgenote en lieve kinderen, ik heb u immer zo echt bemind en ik heb voor u geleefd, dat weet O.L.H. en ik ben er nu zo blij om, ik dank u om uw genegenheid en steun. — Mijn goede zusters en familieleden hartelijk dank om uw tijdelijke en geestelijke hulp. — Ik ben nu gans in Gods handen en daar ben ik veilig.

Gedenkt mij in uw gebeden.



De families COSYNS, DE CUBBER,
DE CUBBER en DE NAUW,

*diep getroffen door de bliken van
sympathie hun betoond, danken U innig.*