

Hij leerde de kinderen van jongs af God vrezen en
alle zonden vluchten (Job. XII 9)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RAYMOND COSYNS

weduwnaar van Mevrouw Camilla Sneyders
echtgenoot van Mevrouw Rachel Lybrecht

Rustend Schoolhoofd — Onder-Voorzitter van de
Bond der Kroostrijke Gezinnen - Gewest Gent
Drager van verscheidene eretekens.

geboren te Nederbrakel, de 2 Mei 1880 en godvruchtig
overleden te Gent, de 16 April 1955. gesterkt door
de H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen.

Beziel met de gevoelens van de goddelijke Zalig-
maker, die zegde: «Laat de kleinen tot mij komen,
en belet hen niet want het hemelrijk behoort hen
toe» was deze duurzame afgestorvene een ware
vriend van de jeugd, en onderwees haar, met liefde-
rijke zorg, de godsdienst en de deugd. Man van
trouwe christelijke plichtvervulling en edele bur-
gersdeugd belichaamde hij het ideaal van christen
huisvader en voorbeeldige onderwijzer.

Man van wijsheid, bestuurdde hij zijn huis met
bezorgdheid en rechtvaardigheid. Zo bracht hij ook
zijn grote gaven in dienst van zijn medemensen, in
de bond van de kroostrijke gezinnen die hij stichtte.

Deze zachtmoedige, vast gelovige man heeft door
zijn verduuldig lijden vast nu reeds de glorie beërfd.
Het kruisbeeld was voor hem steeds een bron van
moed en vertrouwen.

Duurbare echtgenote en kinderen, heb dank voor
uw genegenheid en liefde en zorgen. Blijf mij steeds
gedenken in uw gebeden. Eens zijn we allen weer
samen verenigd bij de Heer.

De familiën COSYNS, LYBRECHT, SNEYDERS en
VAN DEN HAUTE,

danken U om de steun van uw gebed en om de troost
van uw deelneming.