

God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeeind.
God de Heer zal mij helpen.

Jes.: 50 : 5 en 7 a.
(1e Lezing van Palmzondag).

Dit weze een vroom aandenken en tevens een
uitnodiging tot gebed voor

DE HEER

Ghislain André Cossyns

echtgenoot van

Mevrouw Godelieve VAN PEVENAEGE

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 18 juli
1933 en is onverwachts overleden te Zottegem
op 6 april 1990. Hij werd geresterkt door de ge-
nademiddelen van de H. Kerk in extremis en de
Pauselijke Zegen.

Hij was schatbewaarder van de kerkfabriek van
St.-Mattheus te Smeerebbe Vloerzegem en lid
van de B.G.J.G.

Terwijl de gehele christenheid zich gereed
maakte voor Palmzondag en de Goede Week
om dan Pasen, de Verrijzenis van de Heer
Jezus te vieren en te gedenken, heeft André
de roepstem van de Heer gehoord en is Hem
gevolgd om voor eeuwig deel te nemen aan de
Pasen van de Heer.

In André hebben wij allen veel verloren.
Als voorbeeldig echtgenoot en vader, was hij
niet zozeer een man van woorden maar van
daden.

Hijzelf leefde vóór wat hij zijn kinderen wilde
aanbrengen. Niets was hem teveel als het ging
voor zijn echtgenote en kinderen.

Als diepgelovig christen was hij niet tevreden
met alleen maar het bijwonen van de zondags-

mis en het ontvangen van de sacramenten; maar
zijn aandacht ging ook vooral uit naar de minst-
bedeelden, die hij langs Welzijnszorg, Broeder-
lijk Delen, Missies enz. mild bedacht.

Immers christen-zijn is aandacht hebben voor
de kleinen en de geringsten.

Als schatbewaarder van de kerkfabriek was
hij begaan met alles wat betrekking had op de
twee kerken en al wat erbij hoort.

Als trouwe vriend was hij steeds bereid anderen
bij te staan met raad en daad. Voor iedereen
had hij een goed woord en een vriendelijke
«goeie dag».

Liefste Godelieve, samen hebben wij veel
meegemaakt in goede en kwade dagen, in ziekte
en gezondheid. Laten wij de Heer, niettegen-
staande alles, dankbaar zijn, want wij hebben
het samen goed gedaan. Dank U voor alles en
vooral voor uw zorgzame aanwezigheid tijdens
de laatste dagen van mijn leven.

Mijn dierbare kinderen Christa, Maria en Ann,
blijft bij en rond moeder, dat zij zich niet alleen
voelt. Helpt haar in deze zo moeilijke dagen en
blijft trouw aan de christelijke levenswijze die
ik U heb voorgeleefd.

Liefste Kim, uw blij stoeien in huis, blijft opa
volgen van hierboven. Liefste Michaël, ik heb
u wel niet gezien, maar toch ben ik fier op u
en blijf ik uw peter.

Beste familieleden, buren en vrienden, dank U
voor al het goede dat ik van U mocht ontvangen.
Als gij nog eens over mij spreekt, vergeet dan
niet ook eens te bidden voor mij.

O.L. Vrouw van den Oudenberg, bid voor mij
en mijn gezin.

De families **COSSYNS, VAN PEVENAEGE,**
BOGAERT, PREMENEUR en **DEGRY,**

danken U voor blijken van christelijk mede-
voelen en gebed.