



Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Marc COUSAERT
echtgenoot van Mevrouw
Marlène KESTELEYN

geboren te Oudenaarde op 3 augustus 1957
en plotseling van ons heengegaan
op 14 september 1994 te Zottegem.
Gesterkt door de H. Sacramenten "In extremis".

Marlène,

Ik had graag op een andere manier afscheid van jou genomen, maar ik heb er niet de kans toe gekregen. Ik had je nog zoveel te zeggen, en samen hadden we nog zoveel te doen en nog zoveel te beleven. Ook al ben ik maar zo'n korte tijd bij jou mogen blijven, toch was jij mijn leven. Ik heb er van genoten, iedere dag, ieder uur dat ik met je samen was.

Drukk. Hans Maginet, Zottegem - 09/380.74.96
Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/380.12.52

Ik dank je voor alle mooie momenten die je mij gegeven hebt en ik hoop, dat wanneer je treurt om mij, dat je er aan terugdenkt en dat die herinneringen je opmonteren en moed geven om verder te gaan.

Je weet hoe belangrijk onze thuis was voor mij. Ook al wist ik niet wat komen zou, toch heb ik er voor gezorgd dat alles in orde was, proper en netjes zoals ik het steeds hebben wou.

Ik zal het allemaal heel erg missen, jou, onze zoon, ons huisje, mijn vogeltjes. Ik ben nooit een man geweest van grote woorden, maar ook nu, zelfs al ben ik er niet meer, zal ik voor jou de steun zijn waarop je steeds mag bouwen.

Philippe,

jij wordt stilaan een grote jongen. Ik reken nu op jou om je mama verder te helpen. Zorg voor haar en steun haar als ze verdrietig is. Zorg er voor dat ik als vader trots op jou mag zijn.

Familieleden en vrienden, werkmakers,

Ik dank jullie voor alles wat we samen meegemaakt hebben, de feestjes, de uitstappen, de fietstochten, de grappen op het werk. Al toonde ik het niet gemakkelijk, ik hield van jullie allemaal.

Blijf allen aan mij denken als de Marc die ik was en altijd zal blijven. Vergeet mij niet, ik vergeet jullie nooit.

De families Cousseart-Kesteleyn-Opsomer-Vandermeeren danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: woensdag 19 oktober 1994 om 18.45 uur.