

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de
ogen van de Heer !



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Eerwaarde Moeder Livine

van de Congregatie der Zusters van de
H. Franciscus te Oprakel.

in de wereld Mejuffer Irène COUSSEMENT,

geboren te Beveren-bij-Harelbeke	6-2-1871
in 't klooster getreden	26-10-1895
ingekleed op	5-11-1895
geprofest op	22-7-1896
godvruchtig overleden te Oprakel op	2-9-1958

versterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Leert van Mij omdat ik zachtmoedig en nederig
ben en gij zult rust vinden voor uw zielen.

(Mt. XI, 29)

Moeder Livine had aandachtig en begerig ge-
luisterd naar dit woord van Jezus ; het was voor
haar «geest en leven» geworden. Kinderen trok
zij stil, maar onweerstaanbaar door haar min-
zaamheid, haar kinderlijke eenvoud en haar diepe
rust.

Haar lievelingen voelden het aan hoe goed het
was bij Moeder Livine ; nooit zullen die kinderen
haar goedige ogen, haar zachte handen, haar
moederlijke doening vergeten.

Moeder Livine heeft gestraald als een stil-vrien-
delijk licht ; zij heeft bezorgd geweest als een
dapper moederke ; als een zeer vrome zuster
heeft zij ons allen gesticht. Haar vroomheid en
godsvrucht zijn algemeen gekend bij de Zusters.
Alhoewel haar verstand door de hoge ouderdom
beneveld was, begreep zij tot op de laatste dag
de priesterlijke zegen die haar werd geschonken.

Moge uw vriendelijk licht ons verder omstralen ;
uw moederlijke zorgen ons allen, volwassenen
en kleine kindjes, ons blijven omringen en uw
heilige gebeden ons blijven steunen.

Dierbare oversten en medezusters, ik dank U
voor uw vele zorgen en uw genegenheid. Weest
mij indachtig in uw gebeden opdat we ons later
samen mogen verheugen in de heerlijkheid Gods.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U !
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

