



*Sterven is binnegaan in Gods vrede.*

Dankbare herinnering aan

Juffrouw  
**Marie-Louise Crombé**

geboren te Velzeke op 4 februari 1912  
en godvruchtig overleden te Zottegem  
in het RVT 'Ter Deinsbeke'  
op 27 maart 1996, gesterkt met de  
Sacramenten der zieken.

De families Crombé en De Witte  
danken u voor uw gebed en medeleven.

Juffrouw Marie-Louise is niet meer.

Na een schoon leven is ze bij haar schepper ter-  
ruggekeerd.

Zoals Jezus zei aan de leerlingen: 'Kom laten wij  
oversteken naar de andere kant van het meer.'

Marie-Louise was een goed mens. Steeds vriendelijk  
voor iedereen en begaan met het wel en  
wee van de medemensen.

Maar vooral was ze diep gelovig. Zolang ze kon  
was ze trouw aanwezig in de wekelijkse Eucha-  
ristieviering.

In geloof en overgave aan Gods wil, heeft ze de  
lasten van de oude dag gedragen.

Wij danken de heer voor dit mooie leven.

Marie-Louise rust in vrede.

