

„ Ten paradijze geleiden U de Engelen ”



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Emiel CRUYPENINCK

echtgenoot van Mevrouw
Emma DEVOS

geboren te Schorisse, de 15 januari 1876 en, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden, godvruchtig in de Heer ontslapen te St. Maria-Horebeke, de 6 oktober 1957.

Lid van de Bond van het H. Hart.

De dood is de verlossing van de mens uit de pijnen en smarten van deze wereld en het begin van het eeuwige leven. Gelukkig de mens die, als de Heer komt, wakende gevonden wordt, want de beloning zal groot zijn, en de vreugde zonder einde.

De dierbare overledene was een blij en opgeruimd man, die het leven steeds van de schoonste kant nam en zo best in staat was zijn kroostrijk gezin groot te brengen. Hij was ook een man van geloof en het trof de laatste jaren van zijn leven hem te horen spreken over de eeuwigheid en God. « Wat God doet is goed gedaan : ik ben gered » was zijn woord. Moge de Heer hem nu in vrede ontvangen en hem het loon schenken, dat Hij zelf beloofd heeft aan allen die Hem trouw hebben gediend.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, schooinkinderen en kleinkinderen, dank om de grote zorg en de liefde waarmee gij mij hebt omringd en bijgestaan in de vele en bange dagen van mijn ouden dag. Moge God het U lonen en U in Zijn liefde bewaren. Blijft steeds trouw aan uw geloof en vergeet mijn ziel niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.
Hij ruste in vrede.

Jezeï Van Der Donck, Koster, Zegelsem.

Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mevrouw Emiel CRUYPENINCK, geboren Emma DEVOS,
kinderer, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De familien CRUYPENINCK, DEVOS, DONCKERWOLKE, AMOVS.