

Ten Paradijze geleiden U de Engelen.

†

Dit weze U een blijvende herinnering aan

de Heer

LEOPOLD DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DEN HAENE

OUD-STRIJDER van de oorlog 1940-1945

Lid van de Bond der Gepensioneerden

geboren te Schorisse op 9 november 1908 en godvruchtig overleden te Ronse op 19 september 1984, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Heden nemen wij afscheid van een dierbare overledene, wiens leven de laatste jaren getekend is door ziekte en miserie. Dank zij de grote vooruitgang in de geneeskunde en de goede zorgen van zijn toegewijde echtgenote heeft Leopold nog een betrekkelijke hoge leeftijd bereikt. Ons leven op aarde heeft maar zin in zover het gericht is naar onze ontmoeting met God.

Zalig zij die waardig bevonden worden de Heer te ontmoeten in de Hemel. Heer, wie U dient is zeker dat hij zal beloofd worden. Is hij in verdrukking geweest, hij zal verlost worden. Werd hij gestraft, hij zal barmhartigheid verwerven. God immers verheugd zich niet in onze verdrukkingen. Na het onweder, geeft Hij stilte, na tranen en zuchten, overlaadt Hij ons met vreugde.

Heer God, laat Uw Heilige Engelen uw dienaar opnemen en naar het Hemels Vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofd en op U vertrouwd heeft, de eeuwige vreugde moge genieten.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U allen voor uw goede zorgen en toewijding. Blijft mijn gedachtenis in ere houden en blijft mij ook gedenken in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Leopold DE BACKER, geboren Elisa DEN HAENE,

Heer Marcel DE BACKER-VAN PEVENAEGE(†)
Heer en Mevrouw Daniël DE BACKER-VERSCHELDEN,

Mejuffer Nadine DE BACKER en verloofde Dirk,
Mejuffer Brigitte DE MARTELAERE,

De families DE BACKER, ROOS, DEN HAENE en
VANDENABEELE,

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse