

Zalig de zachtmoedigen want  
aan hen behoort het Rijk der hemelen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

## ANGELE DE BEER

echtgenote van de heer

**ALBERT VAN KERKHOVE**

geboren te Zottegem, de 17 augustus 1896 en  
aldaar schielijk overleden op 11 oktober 1967,  
gezalfd met het H. Oliesel.

-----  
Moeder gij zijt van ons heengegaan zoals  
ge geleefd hebt : stil en ongezien. Het doet  
zo'n pijn omdat we er ons niet hebben kun-  
nen op voorbereiden; elk afscheid doet pijn  
maar dat het zo plots en zo vlug zou gaan,  
dat is zwaar om dragen. Wij troosten ons  
omdat ge niet hebt moeten afzien; misschien  
is het een beloning omdat ge nooit een an-  
der hebt pijn gedaan maar altijd stil en op-  
geruimd hebt goed gedaan waar ge de kans  
hebt gehad en steeds hebt gewerkt voor  
uw gezin.

Dierbare echtgenoot, liefste kinderen en  
kleinkinderen dank voor al uw genegenheid.  
Ik wist hoe ge me allemaal genegen waart.

Nu ben ik voor u allen waakzaam van uit  
de hemel; Wij blijven in liefde met mekaar  
verbonden en ik wacht u allen hier op.

Wij bidden God de Vader de dierbare over-  
ledene de beloning te geven die de Heer  
belcoofd heeft aan allen die hem trouw zou-  
den dienen, die vroom waren en zachtmoe-  
dig en die voorgingen in goedheid en  
liefde.

Dierbare vrienden en kennissen dank U en  
bid voor mij en de mijnen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De heer Albert Van Kerkhove,

haar echtgenoot

De heer en mevrouw Lucien Van Gansbeke-  
Van Kerkhove,

De heer en mevrouw Urbain Braems-Van  
Kerkhove, haar kinderen

Mejuffer Sonja Van Gansbeke,  
Jonge heer Chris Van Gansbeke,  
Mejuffer Cyntia Braems, haar kleinkinderen

De families De Beer-Gillis en Van Kerkhove-  
Paeleman,

**danken U voor de gebeden en deelne-  
ming in hun diepe rouw.**

---

Drukk. « De Beiaard » Zottegem.