

○ ! H. Kruis, in uw schaduw wil ik rusten !



BID VOOR DE ZIEL VAN
M E V R O W

Jeanne Coleta DE BEER

Echtgenote van Mijnheer
Philemon Van Den Berge.

Geboren te Zottegem, de 13 juli 1910 en er in de Heer ontslapen, de 9 april 1966, versterkt door al de genademiddelen van onze Moeder de H Kerk.

Deze dierbare overledene was steeds een trouwe en liefdevolle echtgenote, een uitmuntende, zorgvuldige Moeder die zonder ijdele pracht, in rechtzinnigheid en betrouwen de Heer heeft gediend. Stipt in het volbrengen van al haar godsdienstige plichten, een voorbeeld gevend van werkzaamheid en plichtsbetrachting waakte zij met de grootste zorg over haar huisgezin. Samen met haar man heeft zij gewerkt om in dit leven vooruit te komen en te zorgen voor de toekomst van haar gezin. De moeilijkheden van dit leven heeft zij steeds met geduld en blijmoedigheid overwonnen. Ook zal haar gedachtenis in zegening blijven bij allen die haar kenden.

Bewust van haar volbrachte taak, zag ze haar einde naderen met een gelatenheid en een bovennatuurlijke kalmte, die voor hen die naar God toegaan, de hoogste genade

zijn en voor hen die hier blijven de zoetste troost.

Beminde Echtgenoot, wij hoopten nog menige jaren lief en leed des levens te delen. God heeft er anders over beslist. Dat zijn H. Wil gezegend zij. Ontmoedig U niet, mijn hart en Gods voorzienigheid blijven bij U in al uw smart totdat wij eeuwig zullen verenigd worden hierboven.

En gij, mijn beminde kinderen en kleinkind, weest uwe moeder indachtig, en blijft de steun en de troost van uw bedroefde Vader en de Heer zal U zegenen.

En gij ook, mijn bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige Rust !

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !



Mijnheer Philemon Van Den Berge,
haar echtgenoot.
Mijnheer en Mevrouw André Van Den Berge-
De Clercq en kind,
Mijnheer en Mevrouw Willy Van Den Berge-
De Pelecijn,
Mijnheer John Van Den Berge,
Mijnheer Daisy Van Den Berge,
haar kinderen en kleinkinderen.
De Familiën De Beer, Van Den Berge, Wal-
raevens en Van Damme,
danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.