

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

RICHARD-REMI DE BO

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA LAUWERIER

geboren te Schorisse de 29 augustus 1897 en
godvruchtig overleden te Ronse, (Louise-Marie)
de 22 juni 1970.

Gesterkt door het H.Oliesel.

—
Zo dikwijls worden wij plots voor de dood gesteld! Voor een mens echter die in alle eenvoud maar met geloof en vertrouwen in God zijn leven doorbrengt, heeft een plorse dood niets schrikwekkends. Gans zijn leven was een voorbereiding op die ontmoeting met God en tot hem worden zeker die woorden van het Evangelie gericht: « Kom, trouwe dienaar... »

Zo is het leven geweest van de duurzame overledene en dat is ook de betekenis van zijn dood.

« Heb medelijden Heer, met hen die elkan- der be- minden en nu gescheiden zijn; heb medelijden met hen die wenen; geef hen de troost en de sterkte die zij, op uw woord, van U verwachten. »

Mijn duurzame Echtgenote, uw zorgen en uw toewijding waren het geluk van mijn leven. Ik dank U daarvoor en bid God dat Hij U dit moge lonen. Onze liefde blijft voortleven in ons gebed en in onze hoop op een blij wederzien.

Mijn goede Familie en Vrienden, uw genegenheid heb ik steeds hoog op prijs gesteld; blijft mij die nu batonen door een vurig gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Richard DE BO geboren Irma LAUWERIER;
Heer en Mevrouw Gilbert VERHELLEN-FOUBERT;
Heer en Mevrouw Paul DERREUMAUX-VERHELLEN;

De familie DE BO-DECUBBER;
De familie LAUWERIER-PERSSOONS;

danken innig om Uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse