

Wat hebt gij, Moeder,
veel geleden, veel gebeden...
Zo heb ik U gekend : gedrukt
vergrijsd door zorgen...
Maar op dien droeven morgen,
zag ik een zoete rust
uw bleek gelaat omzweven.

A. Binnenwiertz.

Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw vroom gebed :

Mevrouw Irma DE BOCK

echtgenote van de Heer Hector BAUDELET

geboren te Welden op 29 november 1908
en overleden te Oudenaarde op 20 maart 1985.

Wij zijn verrast door dit zo vlugge heengaan van Moeke, al hebben we haar steeds gekend met een zwakke gezondheid. De laatste jaren kwam ze zelfs niet meer buiten en het kostte haar heel wat moeite om tot aan haar zetel te geraken.

Maar ze hield nog ontzettend veel van het leven. Ze was gelukkig met papa, die voor haar alles betekende en haar met groot geduld hielp, en met ons, haar kinderen en kleinkinderen. Ze leefde met ons mee en, overdreven bekommerd als ze was, gaf ze raad bij alles wat zich voordeed. En achteraf moesten we dikwijls toegeven dat ze een fijn inzicht had in de dingen.

Elk bezoekje van familieleden en vrienden, die haar wat nieuws vertelden, bracht haar gedachten ver buiten haar beperkte leefruimte en ze vergat even haar eigen miserie. Want het leven is voor haar hard geweest en dat kon zij moeilijk verwerken. Ze was zo stil geworden de laatste tijd, zij die eens zo boeiend kon vertellen over dorps-

figuren uit de tijd dat ze nog aan „d'Halte" woonden.

Moeke, nu woon jij bij ons Lieve Heer. Zorg jij op jouw beurt voor papa, die door ons wel liefdevol omringd wordt maar nog erg ziek is. Leef verder mee met ons en bid voor ons, zoals jij elke avond deed. Moge de Heer jou eeuwige rust schenken ! Dat vragen wij vandaag met papa en met allen die hier naar dit afscheid gekomen zijn, tot wij elkaar blij weerzien in het Vaderhuis.

Hector Baudalet, haar echtgenoot ;
Willy en Rolande Vanneste-Baudalet,
 haar kinderen ;

Mieke Vanneste,
Leen Vanneste,
Bart Vanneste, haar kleinkinderen ;
De families De Bock-Baudalet en
De Marre-Van Volsem,

danken U voor uw deelneming in hun
rouw en gebeden.

Namis op zaterdag 13 april 1985 om 9 uur.

Begraaf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Beerlegemsebaan 26b, Zwalm - tel. 49 90 12