

In het Kruis is heil.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# PAULINE DE BOCK

weduwe van Mijnheer

WILLEM BAELE.

Geboren te St Maria-Latem, de 19 Januari 1890 en godvruchtig overleden te Wilsle (Leuven), de 4 Juni 1954.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de H. Hartbond en de Confrerie van O. L. Vrouw van VII Weeën.

Zij heeft angstvolle dagen en droeve nachten geteld. Maar al de lasten van een langdurige kwelling heeft zij kloekmoedig verdragen, steeds voor ogen hebbende het troostvol woord van de Apostel: «De Heer kastijdt, die Hij liefheeft».

Gans haar leven is een toonbeeld van kristelijke deugden en diepe godsvrucht geweest. Zij was een godvrezende kristin, een zorgvolle en minnende echtgenote en huisvrouw, rechtvaardig en goedhartig in haar omgang en vol betrouwen op Maria, die zij als Moeder vurig beminde en vereerde.

Zalig de vrouw, die kwelling lijdt, want na de beproeving zal zij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan degenen die Hem dienen.

In de vreze des Heren heeft zij geleefd en in de vrede met God is zij rustig tot een ander, eeuwig leven overgegaan.

Lieve kinderen, kleinkinderen en familie, hebt allen dank voor de tedere zorgen, waarmede gij mij zo liefdevol hebt omringd. Moeder heeft u verlaten, maar blijft hierboven bij vader nog steeds uw eigen moeder. Gedenkt haar in uw gebeden en H. Missen en tot weerziens eenmaal in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



Mijnheer en Mevr. Casimir BAELE-VAN DE VELDE,

Mijnheer Willem BAELE,

Mejuffer Andrea BAELE.

De familiën DE BOCK - MINNAERT - BAELE - MEER-SCHAUT,

zeer getroffen door uw gebeden en blijken van deelneming betoond in deze uiterst pijnlijke rouw.

DANKEN U OPRECHT.

---

Een plechtige dienst zal de 14 Juni 1954, te 10 uur, in de kerk van St Martinus te Wilsle plaats hebben.

---

Uitg. Ch. Van Gijsegem, koster, St Maria-Latem.