

Heer, God, die immer komen zult
in dood en mensennoed gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.

AANDENKEN AAN DE HEER

Roger DE BOCK

echtgenoot van Marie Dekens

geboren te Montignies le Tilleul op 8 mei 1932
en plots overleden te Oudenaarde op 7 juli 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de „Lustige Vinkeniers Eine”

In de tijd dat velen zich gereed maken om tij-
dens het verlof er op uit te trekken, heeft Roger
ons verlaten naar de Vader van alle leven, God.
Het slaat ons met verwondering, het is allemaal
zo vlug en plots gegaan. Vandaar dat de versla-
genheid zo groot is bij zijn vele vrienden, colle-
ga's en kennissen.

Roger voelde zich de laatste tijd niet al te best.
Maar zijn werklust kon hem niet weerhouden
om naar het werk te gaan. Hij wilde niet ziek zijn
en hoopte dat het "morgen" al beter zou zijn. En
zo bleef hij op post, zolang het duurde en hij
noodgedwongen zich moest laten verzorgen.
Zijn toestand verergerde en niets kon nog baten
tot op het moment dat hij ons verliet.

Wij willen dan ook bidden opdat God hem moge
opnemen in zijn eeuwige liefde en in het geloof
en de hoop elkaar eens te mogen weerzien.

Dierbare echtgenote en dochter, wij waren toch
zo gelukkig met ons drieën. Steeds vonden wij
een steun aan mekaar. Daaraan is nu een einde
gekomen. Dank voor al wat ge voor mij geweest
zijt en moge God hiervoor lonen. Nu blijft in ons
huis een plaats over die niet meer zal ingevuld
worden. Wees een steun voor mekaar en help
mekaar deze zware slag te boven te komen.
Laat ons nu verder één zijn in gebed, zo gaat on-
ze liefde tot over de dood heen.

Mijn familie en vele vrienden dank voor uw ge-
negenheid. Vergeet me ook nu niet en bid eens
voor mij.

Mijn collega's van het werk, dank voor de aan-
gename sfeer waarin wij mochten werken. Die
vriendschap kunt ge nu verder tonen door een
gebedje.

Er is geen begrijpen
en aanvaarden is moeilijk.
Er zijn geen woorden
en ons voelen doet pijn,
Er is alleen het weten
dat zijn naam in de palm
van Gods hand geschreven staat
(G.G.)

De families De Bock-De Groote-Dekens-Ketels

danken U voor de blijken van genegenheid en
voor uw gebed.

Namis : zaterdag 31 augustus om 8 uur.



Begr, D'Hondt, Oudenaarde
Druk Van Wassenhove, Oudenaarde