

Daar moet toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
waar 't altijd lente is en morgen
en wij, aan Vaders hart geborgen
ontwaken van verdriet en pijn.

†

TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Gerard, Fernand DEBOE

echtgenoot van Mevrouw Jeanne DE LANGE,

geboren te Zegelsem op 1 september 1935
en overleden te Oudenaarde op 19 augustus 1989.
Gezalfd met de HH. Olie in «extremis».

Een mensenleven is een blijvende pijn en een
voortdurende ontgoocheling: hard en overdraaglijk,
indien we niet geloofden in een eeuwige vreugde
bij de Heer.

De plotse onvoorziene dood van Gerard zal voor
ieder van ons een mysterie zijn. De dood greep
hier naar een stoere werker die reeds veel had
gepresteerd, en waarvan men nog veel te ver-
wachten had. De betreurde overledene, ons zo
rap en onvoorziën ontruikt was een vader vol
toewijding en bezorgdheid, een rechtvaardig man
en een noeste werker.

Zo groot als zijn genegenheid was, was ook zijn
vlijt. Eenvoudig en zonder veel omhaal van
woorden kan Gerard zijn opgeruimdheid en vreugde
lenigen in zijn gezin, werkmidden, waar hij graag
was, en vele vrienden waarvoor hij steeds paraat
was.

De grootste en de schoonste erfenis die hij ons
nalaat voor 't leven is zijn nooit verwelkte voor-
beeld van werkzaamheid en plichtsbef, mede
zijn onbegrensde dienstbaarheid.

Hoe diepbedroefd we ook zijn, bij zijn on-
verwachts en al te vroeg heengaan, toch is ons
hart dankbaar voor al wat hij voor ons deed en
was. Moge de Heer hem opnemen in zijn eeuwige
liefde. «Wie zijn taak als mens vervulde in dit
leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn
liefde geven».

Beste echtgenote, wij waren één om alles te
dragen, niets was u te veel, overgroot was uw
genegenheid, tot weerziens bij de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkind, oprechte dank
voor uw vriendschap en elke blijk van waardering,
dank u! laat de vriendschap ook bestaan in
'ander leven, het gebed is het middel.

H. Jozef, patroon van de goede dood, u vertrouwd
ik mezelf en mijn familie toe.

De families

DEBOE, DE LANGE,
DE BOCK, LEMAGIE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: vrijdag 22 september 1989 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel