

Een deugdzaam man leeft in vrede en sterft  
zonder vrees. (H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

## Oscar François DE BOE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE SMEDT

Lid van den Bond van het H. Hart.

geboren te Zottegem den 29 september 1889 en  
aldaar in den Heer ontslapen, den 1 juni 1961.  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk.



Weerom verdwijnt met deze overledene één  
van die christenen van den ouden stempel.  
Christen met hart en ziel, minzaam en goedhartig  
in gans zijn omgang, volbracht hij zonder men-  
selijk opzicht al zijn christelijke plichten : man  
van werkdadig geloof, vol godsdienstsinnig, was hij  
overal te vinden waar er goed te doen was ten  
dienste van God en Kerk.

Zo heeft hij binst zijn leven algemene achting  
genoten en vele vrienden verworven.

Trouwe echtgenoot en liefdevolle vader, die er  
zijn innigste vreugde in stelde in zijn huiskring  
het geluk te vinden, heeft hij zich noch last  
noch moeite ontzien om hun een goede toekomst  
te verzekeren.

Beproevingen en lijden werden hem ook niet  
gespaard, maar hij heeft alles manmoedig ge-  
dragen : hij was een rechtvaardige, wiens leven  
tot voorbeeld mag gesteld worden.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-  
kind, gij weet hoe ik heel en al voor U leefde :  
ik was zo gelukkig in Uw midden. Hoe ziels-  
graag had ik nog lang bij U willen blijven. Het  
afscheid is pijnlijk, maar weent niet hopeloos,  
ons geloof wijst ons op een zalig wederz. en.

Mijn kinderen, mijn zegen rust over U : weest  
gelukkig als vader in 't beleven van Uw schoon  
geloof. Vertrouwt en steunt moeder.

Vaartwel, gij allen die mij dierbaar waart, ge-  
denkt mij in Uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. af.)



Mevrouw Oscar DE BOE

Mejuffer Hilda DE BOE

Mijnheer en Mevrouw Willy DE CNIJF-DE BOE

Mejuffer Gabrielle DE BOE

De families DE BOE, DE SMEDT, VAN STEEN-  
BERGE en EECKHOUT

danken U voor de oprechte deelneming in  
hun diepe rouw.

Drukk. « DE BEIAARD » Zottegem.