



"Liefhebben en bemind worden,
dat is de zon aan twee kanten voelen."

B. Shaw

Aandenken aan

HILDE DE BOECK

Doctor in de biochemie

Levenspartner van Joseph Dieso
Dochter van Paul De Boeck(+)
en Elise Christiaens

Geboren te Aalst op 18-11-1958
Overleden in Hartford U.S.A. op 22-10-1991

Elise De Boeck-Christiaens

Joseph Dieso

Luc en Niki Hillewaere-De Boeck, David en Ellen

Johan en Marylene De Boeck-Coolens,

Thomas, Michaël en Lisa

Xaveer en Tessy De Boeck-Uytterhaegen,

Tim en David

De families De Boeck, Christiaens en Dieso
danken u voor de blijken van deelneming.

Hilde was een getalenteerde persoonlijkheid.
Een doorzetter die precies wist wat ze wou.

Iemand die slaagde in alles wat ze ondernam.
Op sportief vlak, op wetenschappelijk vlak, op
persoonlijk vlak.

Een gewaardeerd wetenschapper maar even-
goed een charmante dame met zin voor avon-
tuur en zin voor humor.

Een dochter om fier op te zijn, een zus en
schoonzus waarmee je kon praten en lachen,
een tante uit de duizend.

Een levenspartner die de gewoonste dingen
glans gaf.

De ironie van het lot heeft gewild dat het
domein waarin ze werkzaam is geweest haar
fataal is geworden.

Maar ook daar heeft ze gevochten met opti-
misme, moed en zin voor relativering.

Zo zullen wij ons Hilde herinneren.

