

Jezus is verreezen — Alleluia !

Bid voor de zielerust van

**DE HEER**

## **HUBERT DE BRECK**

echtgenoot van Mevrouw

**GABRIELLE DE VOS**

geboren te St. Maria-Oudenhove, op 6 november 1905 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 28 maart 1975, gesterkt door de HH Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

---

†

**De families DE BRECK, VAN DAMME,  
DE VOS en VAN LIERDE,**

danken U voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

« Op grond van de verrijzenis mogen wij geloven dat het leven met zijn vele ontgoochelingen en lijden niet op een katastrofe uitloopt, maar Pasen leert ons ook dat onze zaligmaking geen automatisch proces is: wij moeten met en in Kristus verrijzen. En dit betekent: ons steeds door Hem tot nieuw leven laten wekken; ons door zijn evangelie laten interpepleren en ons bekeren tot zijn geest die heel onze houding en ons handelen inspireert. »

Dierbare echtgenote, wij waren samen zo gelukkig in ons huisje: dank voor uw trouwe liefde en zorg waardoor wij samen ons gezin hebben uitgebouwd.

Beste kinderen en kleinkind, vrij onverwacht ben ik ook aan uw liefde onttrokken. Ik kende uw genegenheid en dankbaarheid tegenover mij en moeder. Mijn oprechte dank daarvoor en dat God u daarvoor zegene. Bewijs nu diezelfde liefde aan moeder, dat zal voor haar een troost en een sterkte zijn. Uw gebed en uw wekelijkse H. Mis weze voor mij en voor u een steun.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.