



Dankbare herinnering
aan de heer

Aimé De Bremme

weduwnaar van mevrouw
Anna Maria Delrue

geboren te Velzeke op 6 november 1896 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 28 april 1996.

Ere-Veldwachter te Zottegem

Oud-strijder 1914-1918 — Erkend weerstander

Militaire decoratie met zilveren palm

Medaille van de IJzer

Oorlogskruis met 3 bronzen palmen

Kruis van Ridder in de Leopold 2 orde met zwaarden

Kruis van Ridder in de Kroonorde met zwaarden

Kruis van Officier in de Leopold 2 orde met zwaarden

Kruis van Officier in de Kroonorde met zwaarden

Kruis van Officier in de Leopoldorde met zwaarden

Acht frontstrepen - Vuurkruiser

en vele andere militaire en burgerlijke eretekens.

Een mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen,
noch hoe en waar de felle dood
hem in de weg zal springen.

Gevreesde dood, hoe onbereid
moet gij er velen treffen
die sterven, en wat het sterven is
ach..., het nauwelijks beseffen.

(naar Guido Gezelle)

Op zijn manier deed hij
wat wij allen doen in 't leven ...
werken, vechten, lachen... en gelukkig zijn
en liefde en vriendschap geven.
... zijn leven was en bleef
een heerlijk avontuur,
tot hij aan het einde kwam
en zijn Schepper zei:
"Kom nu Aimé terug
naar de natuur."

De families De Bremme, Delrue, De Lange en
Bert zijn dankbaar voor uw aanwezigheid en
gebed.

