

*Ik weet dat mijn verlosser leeft (Boek Job)*



Vrome gedachtenis aan

DE HEER

Zenon, Louis DE BROUWER

echtgenoot van Mevrouw

Simonne VANDEPUTTE

geboren te Etikhove op 28 maart 1924 en  
overleden te Oudenaarde op 19 december 1991,  
gesterkt door de Zieken sacramenten en de  
Pauselijke Zegen.

*Lid van de KBG Nederename  
van de Mijnwerkersgilde St.-Barbara  
en Oorlogsvrijwilliger 1940 - 45.*

Na een lange lijdensweg, doch blij moedig  
gedragen, is Zenon van ons heengegaan om  
Kerstmis te vieren in het hemels Vaderhuis.

In de vooroorlogse periode week Zenon met  
zijn vrouw uit naar Kwaadmechelen om er in  
de kolenmijnen te zorgen voor zijn gezin, opdat  
vrouw en kinderen in goede omstandigheden  
zouden kunnen leven en opgroeien. Toen hij  
wegens ziekte de arbeid moest staken kwam  
hij terug naar zijn geboortestreek. Toen de  
oorlog uitbrak kwam hij in Ierland terecht waar  
hij als oorlogsvrijwilliger werd opgeleid voor  
de bevrijding van het Vaderland. Na de vervulde  
plicht heeft hij zich totaal ingezet voor zijn

gezin. Door zijn optimisme en gezellige omgang  
mocht hij veel vrienden kennen en was altijd  
bereid hulp te bieden waar hij kon.

Zijn grote genegenheid ging naar zijn gezin.  
Zijn kinderen en vooral zijn kleinkinderen brachten  
hem veel vreugde en genoegen. Daarnaast  
was zijn grote liefhebberij het kaartspel. Daarin  
kon hij zich uitleven. Geen enkele kaarting  
van de KBG zou hij gemist hebben.

Maar het laatste jaar kwam zijn ziekte die  
vele activiteiten aan band leggen. Zijn strijd  
tegen het lijden hoe moedig ook aangepakt,  
mochten niet baten. De bemoediging van zijn  
dierbaren, de goede zorgen van de geneeskunde  
stonden onmachtig. Moge de Heer God hem nu  
in de eeuwigheid vergelden voor al het goede  
op aarde volbracht.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
we hebben samen gepoogd ons gezin zo  
goed mogelijk uit te bouwen. Ik dank U allen  
voor dat samenzijn, uw liefde en goede zorgen.  
Blijft bidden voor mijn zielerust.

Familieleden, verwanten, vrienden van de NSB,  
St.-Barbara gilde en de KBG om uw vriendschap  
en de vele mooie uren bij U doorgebracht blijf  
ik eeuwig erkentelijk. Ook zij die mij de laatste  
dagen hebben verpleegd en bemoedigd.

Heer God, van U kreeg ik het Leven, op uw  
steun mocht ik immer rekenen, laat mij nu  
toe in de vreugde van het Vaderhuis.

Namis op zaterdag 4 januari 1992 om 18 uur.

De families DE BROUWER, WAGE,  
VANDEPUTTE, VAN SIMAEYS danken U voor  
Uw gebeden en Uw kristelijke deelneming.

Begr. Allegaert Oud.

Druk nv Moerman