

Tevreden schijnen is een grote kunst
Tevreden worden is een grote kunst
Tevreden zijn een groot geluk
Tevreden blijven een meesterstuk.

+

DIERBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Emiel DE BUS

echtgenoot van Florine GIJSELINCK,

geboren te Zegelsem op 24 augustus 1899
en godvruchtig overleden in het Rusthuis
te Zegelsem op 15 maart 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

—

Mogen vertoeven in de schaduw van een oude eik is een voorrecht dat niet voor ieder mens-kind is weggelegd, dat wisten en ondervonden zijn geliefde kinderen en vrouw: daarom kwamen ze graag naar het ouderlijk huis en in het Rusthuis St. Ursmarus bij vader die nu van ons is heengegaan.

Een edel man, een mens van plicht en eer is van ons heengegaan. De Heer heeft hem een hoge ouderdom gegund, en daarvoor dankte hij de Heer want hij was overtuigd dat zijn arbeid, zijn zorgen, slechts goede vruchten konden dragen als Gods zegen er op rustte.

De vrede van zijn ziel en de stille overgave blijft voor allen die hem kenden een lichtend voorbeeld. "Zalig die in de Heer sterven."

"De rechtvaardige, hij sterft ook, maar hij vreest de dood niet. Hij sterft gerust, hij weet dat de dood een einde stelt aan de vergankelijkheid van dit leven en dat hij voor hem het begin is van een beter leven." (H. Bernardus)

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, looft en dankt de Heer om de gave van een goede vader. Rijk was mijn leven omdat ik U allen heb liefgehad, heilig omdat alles van God kwam en aan Hem werd teruggeschonken. Ik dank U voor uw onbegrensde zorgen en genegenheid, speciaal de Eerwaarde Zusters en personeel van het Rusthuis.

Beste familieleden, goede geburen van de Rovorst, ook U dank ik allen.

Bloemen zijn om mooi te zijn,
mensen zijn om goed te zijn.
Dat laatste heeft Emiel ons geleerd.

Bidt gij samen met ons opdat uw leven een stukje van ons wordt.

Dank U God. Dank U Emiel.

H. Jozef, bid voor ons.

De families

DE BUS, GIJSELINCK,

VAN CAUWENBERGE, JOURQUIN,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis: woensdag 4 april 1990 om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel