

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

## Emma DE BUS

Geboren te Zegelsem op 1 februari 1902 en godvruchtig thuis overleden te Brakel-Opbrakel op 27 maart 1991, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van Onze-Lieve-Vrouw.

---

Midden in de Goede Week, de lijdensweek, is Emma door de barmhartige Vader uit ziekte en lijden weggeroepen, uit haar aards bestaan. Nu leeft ze in de verwachting van de verrijzenis bij de voleinding der tijden.

Wanneer de zoon van dit aardse leven ondergaat, rijst voor de kristen mens de dageraad van een verheerlijkt leven in Jezus Christus.

Hij is mijn erfdeel, mijn vreugde en mijn geluk. Heb dank Heer voor alles, zo mild en overvloedig geschonken in mijn vele jaren.

Geheel het leven van deze vrome en kristelijke vrouw was in vreugde en leed even voorbeeldig. Ze was goed, eenvoudig en rechtschapen van hart, altijd vriendelijk en heel dankbaar voor iedere attentie. Ze heeft heel haar leven

in dienst gesteld van haar familie en 26 jaar gelukkig en dankbaar in dienst van de priester E. H. Van de Velde en zijn kerkje in Moortsele. Haar laatste jaren heeft ze stil en gelaten doorgebracht in familiekring. Tot ouderdom en ziekte haar na drie jaren ziekbed, riepen tot een ander en beter leven.

Mijn dierbare familie en kennissen, U vooral Madeleine, die mij met zoveel liefde en geduld hebt bijgestaan, mijn hartelijke dank. God lone het U. Aan alle familieleden dank voor hun vriendelijke bezoeken en genegenheid. Vergeet mij niet in een vroom gebed. Ik zeg U geen vaarwel maar tot blij wederzien bij de Heer.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor mij!

De families DE BUS - VAN CAUWENBERGE,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

**Namis : zondag 28 april om 10 uur.**

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel