

" Komt allen tot Mij die uitgeput zijn
en onder lasten gebukt. Ik zal U rust
en verlichting schenken. "

(Mat. 11; 28)

DE HEER

Henri De Bus

weduwnaar van mevrouw
SIDONIE D'HAEYER

geboren te Zegelsem op 20 mei 1894 en godvruchtig
overleden te Schorisse op 23 mei 1986, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Oud-strijder van de oorlog 1914-1918

Vuurkruiser

Vereerd met verscheidene militaire eretekens
Lid van de Kristelijke bond der gepensioneerden.

Heden begeleiden wij onze geliefde vader naar zijn
laatste rustplaats. Als één gemeenschap bidden wij tot
God, onze Hemelse Vader voor zijn zielerust in de vre-
de en de vreugde van hierboven.

God heeft Henri gezegend met een schone en hoge ou-
derdom. Lang heeft hij gezond en wel bij zijn kinderen
kunnen wonen. Hij had goede maar vooral zeel veel
slechte herinneringen omtrent de eerste wereldoorlog
1914-1918.

Als oud-strijder heeft hij dikwijls met de dood voor
ogen gestaan en op het front vele wederwaardigheden
doorstaan. Hij heeft medegemaakt dat verschillende
van zijn medesoldaten op het front zijn gesneuveld.
God heeft echter zijn leven gespaard. Hij heeft de
bevrijding kunnen meevieren.

Hij was een optimist in het leven ... en alhoewel zijn laat-
ste levensmaanden lastig en moeilijk waren, heeft hij
nooit geklaagd. Hij heeft alles met veel geduld gedra-
gen. Daarom bidden wij : "Heer, laat hem bij U in vrede
rusten en binnengaan in Uw land verlicht en vertroost.
Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
ik dank U voor uw genegenheid en uw goede zorgen,
vooral mijn lieve dochter Marie-José. Gij waart als een
zorgende engel steeds bij mij. Niets was U te veel of te
zwaar. Dit heeft mij goed gedaan. Moge de Heer U voor
alles belonen. Blijft elkander bijstaan en helpen. Dit
maakt het leven schoon en vergeet mij niet in uw gebe-
den.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Remi De Bus,

De Heer en Mevrouw Robert Van Der Hauwaert-De Bus,
kinderen en kleinkind,

De families De Bus, Van Cauwenberghe, D'Haeyer en
Vanderlinden,

**danken U van harte,
voor uw blijken van kristelijke deelneming.**

Uitvaartverzorging «De Graal», Oudenaarde
Drukkerij Van Wassenhove, Oudenaarde