

Ten Paradijze geleiden u de engelen.

Dankbaar aandenken aan



DE HEER

Remi DE BUS

**zoon van wijlen Henri & Sidonie
De Bus-D'Haeyer**

geboren te Zegelsem op 18 februari 1923 en thuis
onverwacht overleden op 2 augustus 1996,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Lid van de gepensioneerdenbonden

De familie dankt U voor Uw medeleven en
Uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 7 september 1996 om 19.00 uur in de
St-Pieterskerk te Schorisse.

*Toen Remi in de tuin van Gods natuur
aan het werken was, heeft de Heer
hem plots geroepen. Hij heeft alles
achtergelaten om de Heer te volgen.
Elk sterven is pijnlijk omdat het een
vaarwel zeggen is aan uw
huisgenoten, aan uw
vrienden, kortweg: aan alles.
Voor gelovige mensen is sterven
noodzakelijk om naar de Heer te gaan.
Geen rijkdom, geen armoede, geen
grootheid of geringheid waarborgen
ons het geluk. Alleen een goed
geweten geeft ons toegang tot het
Huis van de Heer. Zalig zijn zij, die zich
hiervan bewust zijn en alzo leven als
goede kristenen. Remi leefde zeer
gebonden met Gods natuur. Hij kende
het leven van een landbouwer, en was
hiermede zeer nauw verbonden. Hij wist
van zaaien en maaien, van planten en
uittrekken. Hij was gelukkig en hij had
ook vele vrienden om hem heen. Hij
was een eenvoudig en een goed
mens. Zo hebben velen Remi gekend.*

*Mijn beste huisgenoten en
familieleden, ik dank u voor de hulp en
het gelukkig samen-zijn.
Moge God u hiervoor belonen.*

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Begravenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.