

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven. »



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Adolphine De Buysscher

Weduwe van de heer **ADOLF BAELE**
geboren te Schorisse op 30 december 1881 en
aldaar godvruchtig overleden op 26 maart 1967.
Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Terwijl de Kerk in deze Paastijd haar vreugde uitzingt om de verreezen Christus, die de dood heeft overwonnen, roept Hij één van de onzen tot Zich, om haar te laten delen in zijn heerlijkheid bij de Vader. Wij weten dat onze dierbare thans leeft bij Christus de Verreezene.

Tot in haar hoge ouderdom is zij trouw gebleven aan de christelijke gewoonten, waarin zij opgebracht was. Zij waardeerde het bezoek van een priester en tijdens haar jarenlange beproeving zocht zij met innige voldoening en met diep geluk, sterkte en troost in het ontvangen van de Heilige Sacramenten.

Enkele weken geleden verloor ze haar goede echtgenoot, haar trouwe gezelschap. Hier tegen kon haar zwakke gestel niet meer op; stilaan kwijnende ze weg, tot ze rustig haar ziel terug schonk aan de Heer, die ze altijd trouw gediend had.

Dierbare Familieleden, mijn zachte heengaan zo kort na mijn geliefde echtgenoot, brengt nog meer stilte in uw huis en een ledige plaats aan de haard: ik weet echter dat ik in uw herinnering voortleef, daar ik dagelijks ondervonden heb, hoe gij vol zelfopoffering en met eindloos geduld alles gedaan hebt wat in uw macht lag; gij zijt altijd zo goed geweest voor mij. Ik dank u nogmaals. Zonder twijfel blijft ge voor mij bidden, in de hoop op een eeuwig weerzien. Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De familie DE BUYSSCHER;
De familie BAELE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Drink Portois Schorisse.