

"Mijn ziel verwacht van U, verlossing Heer!"
Ps. 129



Gedenk in uw gelovig gebed

de ziel van Mevrouw

Denise DEBUYSSCHER

echtgenote van

Mijnheer José Van Cauwenberghe

geboren te Ronse, op 10 november 1927 en er
godvruchtig overleden op 10 februari 1971,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Heer, het is een pijnlijk offer dat Ge ons vraagt: hef afsterven van deze jonge vrouw; maar in ons leed zeggen we diep gemeend: « Heer, dank, omdat Gij ons zulk een goede echtgenote, moeder en dochter hebt geschonken, en we buigen in geest van Geloof vóór Uw Goddelijke Wil ».

Zacht en vriendelijk jegens iedereen, bescheiden in haar omgang, had ze de achting en de genegenheid verworven van allen die haar kenden.

Dierbare echtgenoot en levensgezel, we waren zó gelukkig samen; het afscheid treft u diep; doch blijf vertrouwen op de Heer; Hij zal uw smart verzachten.

Liefste kinderen en kleinkinderen, mijn fierheid en geluk, laat de herinnering aan moeder in uw hart openbloeien tot trots van vader.

En gij, mijn goede, diepbeproefde ouders, uw verdriet is groot; doch de goddelijke Voorzienigheid zal over u waken; blijft mij indachtig in uw vroom gebed, als bijzonder teken van echte vriendschap.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, dank voor uw goedheid en vriendschap.

Laat ons allen verenigd blijven door voor elkaar te bidden.

Mijnheer José VAN CAUWENBERGHE,

Mijnheer en Mevrouw Giaocchino MINISTERI-
VAN CAUWENBERGHE en kinderen,
Jongeheer Daniel VAN CAUWENBERGHE,

De families DEBUYSSCHER, DEBUNDERIE,
VAN CAUWENBERGHE en VAN BUTSELE,

**danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.**

Begravenissen : R Devos, Ronse