

Bidt voor de ziel van

DE HEER

GOMAR DE BUYSSCHER

echtgenoot van Mevrouw

HÉLÈNE VAN DER GUCHTEN

*geboren te Schorisse, de 22 december 1892
en plotseling overleden te Maarke-Kerkem,
de 26 februari 1965, voorzien „in extremis“
van het Sakrament van de Zalving der Zieken.*

De mens die leeft in Gods liefde, al sterft hij onverwacht, sterft niet onvoorbereid want hij is steeds paraat om te verschijnen voor Gods rechterstoel.

Een eenvoudige, brave werker, die tot zijn laatste uur van arbeiden hield, die goed en behulpzaam was voor iedereen, die aan God gaf, wat God toekomt ; zo zullen wij zijn gedachtenis bewaren.

Dierbare echtgenoot, ik vertrouw U toe aan Gods vaderlijke zorg ; dank voor Uw liefde ; gij allen, mijn dierbaren, toont mij verder Uw genegenheid door Uw gebed.

„Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontslagen worden“. (Bijbel)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Gomar DE BUYSSCHER-VAN DER GUCHTEN,

Heer en Mevrouw Jean DE SMET-DE BUYSSCHER,

Jonge Heer Lieven DE SMET,

De families DE BUYSSCHER, VAN DER GUCHTEN, ROOS en DHONDT

danken U voor de blijken van genegenheid en gebeden.