

Mevrouw Aimé DE BUYST, geboren Anna MONS,
Heer en Mevrouw Walter DE BUYST-T'SIOBEL,
Advokaat en Mevrouw André DE BUYST-FLEURQUIN,
Jonge Heren Didier en Jean-Luc DE BUYST,
Heer Omer DE BUYST-OPDECAM,
Juffrouw Germaine DE BUYST,
De families DE BUYST, VAN DURME en MONS,

danken U van harte voor uw deelname in
hun rouw en voor uw gebed voor de over-
ledene die hun duurbaar was.

très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées, vous
remercient.

Begrafenisonderneming J. Aelvoet, Bordetlaan, Ronse



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

AIMÉ DE BUYST

*Griffier-Hoofd van de Griffie van het Vrederecht
van de kantons Ronse en Nederbrakel*

Ridder in de Leopoldsorde

Ridder in de Kroonorde

Burgerlijke Medaille 1^e klasse

Nationale Erkentelijkheid

Burgerlijk Kruis 1^e klasse

Palmen 1940-45 van het Rode Kruis van België

echtgenoot van Mevrouw

ANNA MONS

geboren te Hillegem, de 13 april 1905 en plotseling
overleden te Ronse, de 28 januari 1971,
voorzien van het H. Oliesel „in extremis“.

Un époux exemplaire, un père bien-aimé, un véritable ami et collègue vient de nous être enlevé brusquement.

Soumettons-nous en esprit de Foi aux desseins de la Providence, sachant que tout ce qu'Elle fait, est bien fait; que ce décès soit pour nous tous une leçon salutaire et un avertissement : soyons toujours prêts à paraître devant le Juge Suprême; vivons de telle sorte que n'ayons pas à craindre la mort.

Chère épouse, compagne de ma vie, au revoir !
Mon décès causera un grand vide dans votre vie, mais soumettez-vous courageusement aux vues du Seigneur, et priez pour moi.

Chers enfants et petits-enfants, je vous remercie de votre affection et de votre sollicitude. Consolez-vous par votre fervente prière.

A vous tous, chefs hiérarchiques, collègues et amis, au revoir; priez tous pour moi et que Dieu vous le rende !

Actes de Foi, d'Espérance et de Charité.

.....
Impr. Mastin, Renaix.

Een voorbeeldige echtgenoot, een geliefde vader, een goede vriend en collega is plots heengegaan.

Onderwerpen we ons aan Gods raadsbesluiten; hoe pijnlijk ze ook zijn, ze zijn altijd rechtvaardig, heilig en aanbiddelijk; het weze voor ons allen een waarschuwing en een zalige les en wezen we altijd gereed te verschijnen voor de Almachtige Rechter; leven we zo dat we dat ogenblik niet moeten vrezen !

Dierbare echtgenote en levensgezellin, tot weerziens !
Mijn heengaan zal een grote leemte brengen in uw leven, doch leg U neer bij Gods besluit en bid voor mij.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor uw genegenheid en uw bezorgdheid. Troost U door uw vroom gebed.

Aan U allen, hiërarchistische oversten, collegas en vrienden, tot weerziens, bidt allen voor mij en dat God het U lone !

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.