

Dankbaar aandenken aan

De heer
Emiel De Clercq

weduwnaar van mevrouw
Clara Schiettecatte

geboren te Erwetegem op 25 december 1919
en er thuis overleden op 16 augustus 2000,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De namis zal worden opgedragen in de
parochiekerk te Erwetegem op zaterdag
16 september 2000 om 18 uur.

De familie dankt u voor de troostende
blijken van medeleven.

Sterven zoals je geleefd hebt, is een
voorrecht dat niet voor iedereen is
weggelegd.

Miel ging ongemerkt over in het tijdloze.
Het was zijn keuze, want op dit cruciaal
moment weigert hij hulp.

Miel leefde alsof de tijd er stille stond,
maar toch volgde hij alles op de voet.
Hij verraste je telkens bij ieder gesprek.

Miel was een sociaal iemand, de
humorist bij burens en vrienden. Hij
hield van dingen die hij miste in zijn
leven, hij had een hart voor kinderen.
Maar toch was zijn levenswijze zeer
speciaal, zijn eigenzinnige koppigheid
en visie viel niet altijd in goede aarde.

Hij was erkentelijk en dat maakte hem
ook geliefd. Burens, vrienden en familie
lieten hem daarom niet in de steek.

Bedankt alvast voor de vele attenties.