



*"Ik was ziek, en ge hebt mij bezocht."*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## Lucie DE CLERCQ

echtgenote van Frans DE VLEESCHAUWER

geboren te Velzeke-Ruddershove  
op 1 december 1914 en thuis overleden  
te Zwalm op 7 januari 1996.

De families DE CLERCQ, SECONDE en DE  
VLEESCHAUWER, DE MEYER danken U  
voor uw aanwezigheid en medeleven.

Op het feest van de Openbaring, na jarenlange lijdensweg, trad Lucie binnen in het Eeuwig Licht ... Haar voornaam Lucia, mocht dezelfde betekenis dragen. Dat Licht, dat gekomen was uit den hoge voor alle volkeren, zal al haar zwakheid en lijden, haar onvolkomen-zijn voorgoed veranderen door de deelname aan de stralende en hemelse heerlijkheid van God zelf, Haar schepper. Vanaf 1968, na een operatieve ingreep, heeft Lucie moedig deze lijdensweg bewandeld. In volle overgave, haast zonder klagen droeg ze deze zware beproeving,

enigszins geholpen met de medicatie die ze ten overvloed moest innemen, maar de pijn bleef, soms ganse dagen ... Ze hield ondanks dit alles van het leven en van elk bezoek van familie, van burens en vrienden; telkens was ze er uitermate dankbaar voor. Ze zag graag bezoek over de vloer komen en was bekommerd om wel en wee van de mensen en de parochie. Met een diep vertrouwen verrichtte ze in alle stilte vanop haar ziekbed haar gebeden voor het heil van de mens en de wereld, hopen dat al haar lijden toch bij God zijn volle zin en vervulling zou krijgen. Blij was ze ook met de Kerstgezangen der schoolkinderen tijdens hun ziekenbezoek onder begeleiding van Ziekenzorg. Samen met haar door en door zorgzame man Frans, die dag en nacht aan haar zijde stond, droeg ze haar lot, samen met de vele inspanningen van dokter en verplegend personeel. Nu valt het alleen-zijn voor hem hard. Lucie laat een leegte achter ... De muren spreken niet ... Met fierheid echter kan hij terugkijken op al zijn betoende liefdevolle jaren van zorg en met gelovig vertrouwen dit alles in de handen van de Heer leggen. Moge Lucie haar man en familie op een andere, geheimvolle wijze een blijvende steun zijn ! De Heer zal haar voorgoed opnemen in zijn Hemelse vreugde en nabijheid.

*De namis zal opgedragen worden op  
zaterdag 10 februari 1996 om 19.00 uur.*

---

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm-Brakel 055/42.84.80*