

*Ik heb mijn hart tot U verheven;
Heer, al mijn hoop zijt Gij.*



Wij danken God voor het leven,
de werkkraft en de genegenheid van

ZUSTER JACOBA

(Mejuffrouw Madeleine DE CLERCQ)

Zij werd geboren te Sint-Maria-Lierde
op 19 november 1908.

Zij werd aan de Heer toegewijd door haar
kloostergeloften op 19 september 1938.

Zij is zachtjes in de Heer ontslapen te Opbrakel
op 21 oktober 1995.

De Eerwaarde Heer Directeur
De algemeen Overste en de zusters van Sint-
Franciscus
De families DE CLERCQ - DE CLERCQ
danken voor uw gebed en medeleven.

't Geluk ligt op een kleine plaats.

Zuster Jacoba had zo pas acht maanden zieken-
huis achter de rug.

Ze had daar zeer moedig haar lijdensweg afge-
legd in gebed en vertrouwen op haar goddelijke
meester. Nu mocht ze huiswaarts en weldra was
ze in haar vertrouwd klooster, zielsgelukkig en vol
optimisme. Haar medezusters ontvingen haar met
blijdschap, spraken de wil uit haar verder goed te
verzorgen en haar het leven aangenaam te maken.
De volgende morgen zat ze fier en gelukkig in de
kapel om er na al die maanden weer devoot Eu-
charistie te vieren.

Amper twee uur later treft haar de fatale schok en
hoort ze Jezus' stem : "Kom, laten we oversteken
naar de andere kant."

Eén troost was er bij : ze mocht sterven te midden
van haar medezusters en met de kracht en de
troost van het ziekensakrament.

Zuster Jacoba, rust nu in vrede. Gij hebt de goede
strijd gestreden, het geloof bewaard.

We danken U voor uw groot geloof, voor uw
vriendschap. Gij waart een voorbeeldige kloos-
terlinge, wij hadden U graag nog wat gekoesterd
en verzorgd, maar God oordeelde dat het ge-
noeg was.

Vaarwel ! Tot weerziens in het paradijs.