

« Nu geef ik leven in Uw handen, Heer,  
Gij zijt mijn Meester en mijn God! »

(Lit. der Stervenden).

†

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

## Maurice DECLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

### Marie - Louise VALCKE

geboren te Eine op 16 juni 1895 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 10  
maart 1982, gesterkt door de H. Sakramen-  
ten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder van de oorlog 1914 - 1918.

Maurice heeft het geluk gekend dat er  
weinig en mogen ervaren : niet enkel van  
een schone ouderdom te bereiken, maar  
ook van samen met zijn vrouwke méér dan  
60 jaren van die levensweg te hebben  
mogen afleggen, met zijn gezin en familie.  
Met hen en door hun toewijding heeft hij  
een aangename en gelukkige levensavond  
genoten, ook toen zijn gezondheid wankel-  
baar werd. Aan dit huiselijk geluk had hij  
gans zijn leven gebouwd door zijn zorg,  
begrip, aanmoediging en werkzaamheid.  
Daarom werd hij zo teder omringd door  
zijn kinderen en kleinkinderen.  
Hij was niet alleen bezorgd en terecht fier  
op zijn gezin en familie ; hij was ook een

eenvoudige en diepgelovige vader vooral  
gesteld op het voorbeeldige : hij verloor  
nooit zijn zelfbeheersing en geduld en werd  
daardoor als het ware de afgod van zijn  
omgeving. Nu is hij van ons heengegaan  
met zijn blijvende glimlach, spijs onze  
beste zorgen, voelen we ten volle de grote  
leemte aan maar terzelfder tijd zijn geest  
die ons nabij blijft. Nu voelen we dat hij  
ons zal beïnvloeden en danken God, dat  
Hij ons zulk een man, vader, grootvader en  
overgrootvader heeft gegeven.

Teergeliefde echtgenote, kinderen, klein-  
kinderen, achterkleinkind en familie, mijn  
heengaan is geen afscheid maar blijft een  
diepere verbondenheid langs God met U  
allen. Ik dank U speciaal, Roos en Eribert  
met geheel uw gezin, dat ge ondanks uw  
vele beslommeringen ons al die tederheid  
hebt geschonken met al de genegenheid  
en waardering. Ik zeg U allen en weest  
elkaars troost en sterkte in het verdere  
leven ; eens zien wij elkaar terug bij de  
Heer. Goede vrienden, weest mij indachtig.

Mw Marie - Louise VALCKE en kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkind,

De families DECLERCQ, SMEETS, VALCKE  
en DECLERCQ,

danken U om uw medevoelen en uw gebeden.

Drukk. Van Herzete - Oudenaarde-Eine