

*Gedreven en steeds klaar voor
iedereen ging je door het leven...*



Dankbare herinnering aan
**De heer
Patrick De Clercq**
echtgenoot van mevrouw
Hilde De Cubber

geboren te Oudenaarde op 24 december 1955
en plots overleden te Zottegem op 7 mei 1999,
gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

Hilde, Wim en Bram
en de families De Clercq
De Cubber
De Moor
Van Waeyenberge

danken u oprecht voor de blijken van mede-
leven, sympathie en steun hen betuigd in de
rouw die hen treft.

Patrick, je hebt ons verlaten, zo
plots....zo ineens....zonder afscheid
te kunnen nemen.

't Is niet te geloven en nog minder te
begrijpen. 's Morgens zien de
kinderen je nog staan. Je lacht en je
zwaait wanneer ze met de fiets naar
school vertrekken. En dan 's avonds...
niets meer.

Je hobby was gewoon thuis zijn,
werken in de tuin, een babbel met de
buren, een familiebezoekje...Je stond
ook steeds klaar om anderen te helpen.
Anderen helpen was je doel, je leven.
Nooit vroeg je iets terug.

Bedankt Patrick voor alles wat je voor
ons deed, bedankt voor de mooie
momenten. We zullen je zo missen.

Rouwcentrum Porrez Zottegem