

†
TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

PHILOMENE DE CLERCQ

weduwe van de Heer

Henri LECOMTE

geboren te Ronse, op 8 juni 1902 en er
godvruchtig overleden op 17 augustus 1980,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Ik ben kwijnend geworden, jaren heeft de ziekte mij
ondermijnd. Met volle geduld heb ik alles aanvaard.

Stilaan heeft de Heer haar losgemaakt uit de banden
die elk mens verbindt met het leven. De ziekte ver-
drong haar uit het ontspanningsleven, en toch was zij
vol moed.

Wij danken haar voor haar glimlach en vragen de
Heer opdat ze Philomene nu voorgoed mag opgenomen
worden in het Vaderhuis.

Vaarwel mijn goede kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen en in het bijzonder mijn lieve doch-
ter Armande die tijd nog moeite spaarde om mij dag en
nacht bijtestaan, niets was haar teveel om mijn lijden
te verzachten.

Aan familie en vrienden, besten dank voor de talrijke
bezoeken en hun medevoelen, blijf mij allen indachtig
in een goed gebed.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw André LEJOUR-BOUTON,

Heer en Mevrouw Robert VANDENDAELE-LECOMTE, kinderen en
kleinkinderen,

Mevrouw Gilbert LECOMTE-LOMBARD, kinderen en kleinkind,

De families DECLERCQ-BOTTELDOORN en LECOMTE-MENU,

danken U voor de blijken van innige deelneming