

Bij de dood wordt het leven ons niet ontnomen, het wordt veranderd. Sterven is niet het leven verlaten, maar overgaan naar het eeuwige leven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ROGER DECLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw Camilla DE SMAELE

Geboren te Schorisse op 9 september 1911
en godvruchtig overleden te Ronse
op 18 mei 1987, gesterkt door de laatste
HH. Sakramenten.

Invalide van de oorlog 1940-1945.

— — —
Het leven van de mens hier op aarde kent goede maar ook kwade dagen. Zo heeft het Gods Wijsheid geschikt; opdat wij ons toch gestadig zouden herinneren dat wij niet gemaakt en bestemd zijn om hier op deze wereld te blijven, maar om eens onze Schepper en Verlosser te aanschouwen.

Deze overledene, Roger, was voor de parochie overal bekend. Hij was zeer veel op de baan en kende weinig rust. Nu zijn sterke gezondheid achteruit ging en aan rust moest denken, is hij zeer gelaten de eeuwige rust ingegaan. Geen rijkdom, geen armoede, geen grootheid of geringheid garanderen ons het geluk van de hemel, allen een goed geweten geeft ons toegang tot het Huis van de Heer.

Moge het lijden van Onze Heer Jezus Kristus,

de verdiensten van de Allerheiligste Maagd Maria en van alle Heiligen, het goede dat deze overledene heeft gedaan en de tegenkanten die hij heeft doorstaan, hem strekken tot vergiffenis van zijn zonden, vermeerdering van de genade om het eeuwig leven te bekomen.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en allen die mij dierbaar waren, beste dank voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Uw bezoeken in het ziekenhuis waren mij zeer aangenaam. Blijft mekaar steunen en helpen en vergeet uw moeder niet. Blijft mij ook gedenken in uw gebeden.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

Namis maandag 8 juni 1987 om 9 uur.

Camilla DESMAELE,
Roland en Liliane DECLERCQ-OCKERMAN,
Romain en Nicole DECLERCQ-RAES,
Robert DECLERCQ (†),
Marc en Martine DECLERCQ-LOTERMAN,
Johan en Monique PEETERS-DECLERCQ,
!lson DECLERCQ,
Lieselot DECLERCQ,
Kenny DECLERCQ,
Els en Tom PEETERS,
De families DECLERCQ-VAN LIEFDE en DE
SMAELE-VANDENABEELE,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.

Rouwleiding Devos, Ronse