



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**VICTOR DE CLERCQ**

Echtgenoot van Mevrouw

**ODILE VAN LIEFDE**

geboren te St. Maria-Horebeke de 14 Februari 1880  
en tot de Heer teruggeroepen te Schorisse  
de 6 Juli 1963.

Gesterkt door al de genademiddelen van onze  
Moeder de H.Kerk.

—  
Elk mensenleven is een lastige tocht met zorgen en moeilijkheden, maar die ten slotte onvermijdelijk uitkomt op de ontmoeting van de Heer Jezus in het eeuwig leven. Gelukkig de mens die in zijn dagelijkse strijd het doel van zijn leven nooit vergeet.

Als een voorbeeldig christen heeft de dierbare overledene trouw zijn plichten volbracht. Vol toewijding heeft hij zich gegeven aan zijn gezin en door woord en voorbeeld zijn kinderen opgeleid in eer en deugd. Na vele jaren ijverig werken genoot hij thans tevreden en gelukkig van de welverdiende rust midden kinderen en kleinkinderen van wie hij zoveel hield. Gelaten droeg hij zijn kruis, in nederige onderwerping aan Gods heilige wil.

Beminde Echtgenote en dierbare Kinderen, moge de Heer uw goedheid vergelden; Hij weet best met welke zorgen ge mij altijd hebt bijgestaan, vooral gij mijn Schoon dochter. Bidt voor mij samen met alle Familieleden; zo blijft de band van liefde tussen ons allen eeuwig bestaan.

**Hij ruste in vrede.**

Mevrouw Victor DE CLERCQ geboren Odile VAN LIEFDE haar  
kinderen en kleinkinderen;  
De familie DE CLERCQ-MINCKE;  
De familie VAN LIEFDE-DE CUBBER;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming

Druk. Portois Schorisse.