

«Ik, je God, schreef je in de palm van Mijn Hand;
omwille van Mijn trouw, leef je over de dood heen,
samen met je geliefden».



DIERBARE HERINNERING AAN

ZUSTER

Suzanne DE COLVENAER

geboren te Stekene op 23 februari 1913,
geproft als Zuster van Maria te Brakel
op 20 augustus 1935
en naar de Heer gegaan in de kliniek te Ronse
op 20 april 1991.

Zuster Suzanne,

Je was een fijn besnaarde vrouw en een diepe religieuze. Velen: medezusters, familieleden en vrienden zullen je echt missen.

Bewust van je roeping verliet je, als vrolijk jong meisje, je moeder en vader, je broers en zusters en je warme ouderlijke huis met de smidse waarin niet enkel de heldere toon van hamer en aanbeeld klonk en 't smissevuur guitig spetterde, maar waar ook werd gediscussieerd, gezongen en gebeden.

Je levensdroom was 't kloosterleven. Je bent Zuster van

Begr. D'Hondt, Dijkstra. - Lindestr., Oudenaarde

Maria geworden en je hebt dat nooit berouwd en zijt altijd trouw gebleven. Bij je liefde en waardering voor je Congregatie heb je nooit je familie vergeten of verwaarloosd. Jij was haar stut en hun steun en zij heeft dat altijd dankbaar ervaren.

Trouw was kenmerkend voor jou. Trouw aan God en je Congregatie, trouw aan je volk en je volksaard, trouw aan je gegeven woord, trouw aan je vrienden. Trouw ook doorheen je lichamelijk, maar vooral doorheen je morele en psychische lijden dat je zeker niet bleef gespaard. God had je met vele talenten bedacht. Je was verstandig, vooruitziend en vooruitstrevend. Je had een nuchtere en klare kijk op mensen en dingen, leerde relativeren en doordringen naar de diepere grond.

Als religieuze was je biddend, offerend en gegeven. Innerlijk schoon heb je van schoonheid gehouden en die kwistig en gul zichtbaar gemaakt. Innerlijk goed ben je ook goed gebleven: uw dienst weigeren bleef je vreemd. Te plots ben je van ons weggegaan. Doorheen onze droefheid kunnen en mogen we dankbaar zijn voor wat en wie je voor ons bent geweest; kunnen en mogen we dankbaar zijn omdat jij nu al zijt gekomen waar wij nog henen moeten, omdat je op een uitzonderlijke manier nu al je God geniet van wie je hield en al je geliefden hebt teruggevonden in dé Levende die alles in allen wil zijn.

Zuster Suzanne, over de dood heen en in Hem, kreeg je ganse leven zijn voltooiing en je persoonlijk zijn, zijn volle zin. Dát is onze troost en dáárvor danken we Hem.

De Zusters van Maria,
De familie De Colvenaer - Meerschaert,
danken voor uw biddend medeleven.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde